

MIN VERDEN ER HER

*Uanset hvad jeg griber mod
Og lige meget, hvor langt jeg drømmer mig væk
Så ved jeg at
At min verden er her*

*Og uanset hvad jeg har tilbage
Og lige meget hvor det bringer mig hen
Så minder det mig om
At min verden er her*

Jeg er født og vokset op i et lille land
Med en fortælling om en lille ælling, der var grim
Den lærte hurtigt, at det' bedst at holde sig for sig selv
Hvis man er anderledes eller bare lidt speciel

Og det er vores problem
Vi er ikke så gode til at se det smukke i hinanden
Vi er meget bedre til at grine og gøre nar og stemme hjem
Vi er verdensmestre i at pege fingre af dem, der ikke kan eller vil blende ind

Sådan har det altid været her
Uanset hvem der regerer, gør vi præcis som Jante siger
Det' vores ideal, det' den danske drøm
At pille en eller anden idiot ned fra sin piedestal

Klyng ham op i Frejas sal, så kan vi grine sammen
Og fejre at der ikke er nogen røre i andedammen
Da-da-dam-dam, det' det samme igen og igen
Men det' her jeg' født, her jeg har hjemme – min verden den er her

OMK

Baconchips og billig cola, hyggen den er stor
Fredag aften foran skærmen, papfar og bonusbror
Vi er så lykkelige her, det er som et eventyr
Fuld af jævne knejte og prinsesser uden slør

Kirkerne står tomme, men vi er stadig troende
Middelmådigheden er Gud og der er kø ved prædikestolene
Her står vi sammen og passer på hinanden
Så længe vi kan sidde derhjemme på tryk afstand

Der er ikke noget at komme efter, der' ikk' noget nyt
Uanset hvor hen du går føler de sig snydt
Vi brokker os i kor, glasset halvt fuld af pis
Bordet dækket op med mindreværd, altså hvis du er inviteret

www.andyop.dk

Når der' fest i Pias sal, hvor vi kan vi grine sammen
Og fejre at der ikke er nogen røre i andedammen
Da-da-dam-dam, det' det samme igen og igen
Men det' her jeg' født, her jeg har hjemme - min verden den er her

OMK