

## SJVL

Manden var gal, han tæskede både kone og børn  
De boede i stuen, vi kunne høre dem helt oppe på anden sal  
Totalt psykopat, men sådan var det  
Frydenlund, Århus V - velkommen til

Alt hvad jeg kendte til, var støbt i beton  
Boligblokken, hvor vi boede, jeg troede, det var så'n  
Alle mennesker på kloden levede deres liv  
Men vi havde det godt - nok var der gråt, men der var liv

Græsset var grønt, ingen grund til at pibe  
Altid en ledig bænk til dem, der var stive  
Altid en knallert, man kunne stjæle  
Hvis man ikke havde noget at lave

For verden den er grå, der hvor jeg kommer fra  
Det' svært at forstå, men jeg kan prøve at forklare  
Det' ikk' nemt at opnå noget i det her kvarter  
Lige siden vi var små, har det været sådan her

*Nu' det min tur  
De ka' ikk' holde mig tilbage  
For jeg har gjort som jeg gør  
Været som jeg er, villet det jeg vil lige siden jeg var lille*

*Nu' det min tur  
De ka' ikk' holde mig tilbage  
For jeg har gjort som jeg gør  
Været som jeg er, villet det jeg vil lige siden jeg var lille*

De fleste af mine barndomsvenner er født lige omkring ækvator  
Kort lunte, håndgranater, øjne der dræber  
Du lugter røg og ja-ja, der' brand  
Det' ikk' løgn alt det der Yahya Hassan

Syge tabere, flykaprere, vi' nogen fucking aber  
Der' masser' arbejde her for en psykiater  
Men som I sikkert kan fornemme derhjemme  
Er jeg ikke helt så slem som dem, hvid dreng i ghettoen – Eminem

Men vi havde ikke nogen penge  
Jeg rendte rundt i Bilka-tøj, ligesom alle de andre drenge  
Vi legede dåse, spillede bold og havde store drømme  
Men dem kunne vi lige så godt glemme

Verden den er grå, der hvor jeg kommer fra  
Det' svært at forstå, men jeg kan prøve at forklare

[www.andyop.dk](http://www.andyop.dk)

Det' ikk' nemt at opnå noget i det her kvarter  
Lige siden vi var små, har det været sådan her

*OMK*

Jeg er vokset op i et slags reservat  
Med lige dele Gnags og gangsta-rap  
En trylledrik med røde pølser og parabler  
Privatskoler, små drenge med pistoler

Sammenhold, sammen om vold  
Fuck Pia K, vi bruger samme skjold  
Jeg var ikke en rod, men jeg boede midt i balladen  
Min barndomsgade - en farvelade fuld af had