

UNGE HJERTER

Glansbilledet, det blev revet itu
Ord blev slettet, selvom de ikke var skrevet endnu
Hun var seksten år gammel, stod med sit liv i sine hænder
Det unge hjerte bankede, da hun cuttede sine venner
Jeg mødte hende første gang for et par uger siden
Det var tydeligt, den her pige havde været ude at skide
Hun forsøgte sig med en påtaget joke
Da hun fortalte om, at hun havde været fucked på coke
Men det var ikke sjovt, hun var mere end bare lidt flov
Yo, hun havde solgt sin krop for en plov
Nu kunne hun ikke sove
Hun var rasende på sig selv, fordi hun var så let og bare gav ham lov
Men hun skulle have det fix, hun skulle ud at flyve
Om hun så skulle lyve eller handle med sex
Hendes verden, den var sort og hvid
Enten op eller ned, én mission, resten det var spild af tid
Nu sad hun der og tænkte tilbage på det hele
Helt alene, klar i hovedet og med slukket mobil
Hendes mascara løb i vand, men hun følte sig stærk
Hun var besluttet på at følge sit hjerte

Desværre er det svært at være her
Men hvad er verden værd uden unge hjerter
Desværre er det svært at være her
Men hvad er verden værd uden unge hjerter
x 2

Da han var lille, var han ustyrlig og vild
Nu var han blid som et lam og sad stille i en celle
Han var lige blevet atten, han prøvede at bevare fatningen
Men han kunne ikke fatte det, kunne ikke kende sig selv
Han havde dummet sig big time
Endt i noget klammeri og pludselig var han gået over stregen
Som om det gjaldt hans liv
Han var ude for at have det sjovt og drikke sig stiv, da han trak sin kniv
Han skulle vise, de ikke kunne fucke med ham
Pigerne ville have ham, drengene så op til ham
Lod sig provokere, lod sin korte lunte tænde
Skubbede folk væk og lod broerne brænde
Lod som om, han havde styr på det hele
Mens han kørte på med 120 i timen uden sele
Han havde alt at miste, det må han jo have vidst
Men han ville ikke snakke om det, bare videre til den næste fest
Nu sad han der med hovedet plantet i skødet
Helt alene, klog af skade efter dansen med døden
En tåre ramte hans kind, men han følte sig stærk
Han var besluttet på at følge sit hjerte

OMK